

Toen we de vraag kregen om op "Het Onstein" te komen wonen moesten we wel even nadenken.

Wat moet er dan met Warwinckel de plek waar we 21 jaar lang getuind hebben, we gaan eerst maar eens kijken. Het werd een zonnige dag in maart, midden van de corona crisis, toen we naar Vorden eenmaal aangekomen bij boerderij DENNEVELD was het gelijk raak! Dit gaan we doen, bij thuiskomst realiseerde we ons dat dit het eind betekende voor Warwinckel huis en tuin moeten verkocht en zo geschiedde.

Het grote spitten was begonnen telkens als we naar Vorden reden zat de auto vol met kratten en plastic containers met planten die in Vorden een nieuwe plek moesten krijgen. Na 2 maanden klussen brak de dag aan van de verhuizing, 29 september werden na de huisraad ook alle citrusbomen in geladen. Nog een rondje door de tuin en wegwezen op weg naar een nieuw avontuur in de Achterhoek.



We zijn gelijk begonnen met de tuin ruim 3000m² waar we mee aan de slag konden. Na het afbreken van enkele oude schuren en een kippenhok kon de nieuwbouw van de schuren



op 4 januari beginnen. Intussen was er al een water systeem aangelegd zodat we op verschillende punten in de tuin water konden tappen het water komt hier niet uit de sloot zoals in Zevenhuizen maar van ruim 12 meter diep pompen we het naar boven.

We hadden zoveel mogelijk kratten en kuipen leeg gemaakt voor de winter zodat de kans op bevriezen van de wortelkluif zoveel mogelijk voorkomen kon worden. Voor ons zelf hadden we al een idee wat waar moest komen dus graven en planten maar, we zien wel wat het wordt beter in de grond op de verkeerde plek dan bevroren planten.

Achteraf blijkt nu dat we het nog niet zo slecht hadden gedaan veel planten konden blijven staan na de nieuwe aanleg, want met man en macht hebben we gewerkt om geen seizoen te missen met hulp van de mannen van Bouwmeester van om de hoek werd er gegraven en vrachtwagens reden af en aan met nieuwe grond zo kwam er op de plek van de ingestorte schuur een heuvel border die we ingeplant hebben. Ruim 1000 P9 potjes hebben we leeg gemaakt.

Na enige tijd kwamen er allerlei kleine plantjes op allemaal dezelfde!! Kleefkruid overal, dus op de knieën en met de hand beetje voor beetje weg halen, en daarna weer en daarna nog 'n keer!



Het eerste voorjaar op DENNEVELD was koud en vochtig maar voor de tuin zo slecht nog niet overall kwamen de bollen op die we vorig jaar geplant hadden.

Omdat we graag buiten zijn hadden we aan de nog bestaande stenen schuur een oversteek laten bouwen toen die stond konden hortensia's op z'n plaats met als onder beplanting vinca major en blauwe irissen.

s'avonds na het werk keken we dan naar wat langzaam gestalte kreeg de heuvel border de planten groeide heel goed en langzaam maar zeker zagen we steeds minder zwarte grond.

Ook het nieuw ingezaaide gras deed leuk mee de zwarte vlakke kleurde elke dag weer groener. We hebben in het bos veel eiken en vogelkers staan het vormt zo'n beetje de windsingel om de tuin met uitbundige witte bloei en het frisse groen van de eiken

Achter de stenen schuur stonden de brandnetels een meter hoog met daar tussen en hele oude appelboom en daar achter een giesen wildeman peer doodzonde omdat zo te laten dus daar gingen we weer op de knieën en brandnetels trekken wat trouwens heel makkelijk gaat in de zachte bodem heel anders dan in de klei in Zevenhuizen.





Wat een ruimte, we hebben er een schaduw tuin van gemaakt met varens en hosta's en nog veel meer de laatste aanvulling moet uit het bos komen nl.de bosvaren daar hebben we er hier genoeg van, het is een kwestie van verplaatsen ze blijven van de zelfde eigenaar.....het Onstein.

Wat ik al vertelde er werd heel hard gewerkt, er moest ook nog een kas gebouwd en de moestuinbakken moesten ook nog klaar voor dat het seizoen zou beginnen de kas werd gebouwd maar de moestuinbakken gingen we zelf doen toen ze er stonden hebben we ze net als in Zevenhuizen zwart gemaakt. Ze vormen een mooi geheel met de gereedschap schuur en potten opslag.

Nu valt de herfst in de bomen gaan kleuren voordat ze hun blad laten vallen wij bereiden ons voor op nog een nieuwe border de circelborder omdat de parkeerplaats nog wel erg van steen is gaan we een circelborder maken van 4 meter doorsnede.

Het hoogste punt wordt de cornus kousa, inmiddels naderd ook die nu zijn voltooiing de stenen waren er snel uit en het daaronder liggend zand ook een meter diep is eruit gehaald en daarna weer opgevuld met gestoomde tuingrond (nu maar hopen dat daar geen onkruid zaden meer in zitten)

De Cornus staat klaar evenals de kratten met planten 8 in totaal maal 24 plantjes en dat is zeker nog niet genoeg!

In ieder geval is er een begin en zolang het niet vriest kunnen we rustig door planten.

En dan nog de vorst gevoelige planten die worden binnenkort opgehaald en gaan dan naar winter stallingen dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan omdat we nog geen kas hadden en dat is zo goed bevallen dat ze dit jaar weer gaan, en dan komen ze eind April weer terug.

We hoeven dus geen tent te bouwen van bubbel folie en dat scheelt een hoop gedoe en je heb in het vroege voorjaar ruimte om te zaaien en te verspenen.

Maar voordat ze worden opgehaald moeten we de planten wel reis klaar maken, sommige worden gewoon kort geknipt andere een beetje en weer andere gaan in z'n geheel naar de stalling.



We hebben het eerste jaar DENNEVELD omgeven met een nieuwe tuin en we zijn nog niet klaar er blijft altijd wat te doen zoals het zwart maken van de oude kippenschuur dat is klaar zodat we in de winter het nacht verblijf in de schuur en de ren buiten kunnen bouwen. In het voorjaar komen dan de kippen we twijfelen nog of het Chaams hoen of Vorwerk hoen moet worden



Dan zijn er nog een aantal verdroogde coniferen die weg moeten, eens kijken hoe we dat gaan doen. Intussen genieten we volop van de Achterhoek, de rust en de ruimte.

